



Nederlands



Nederlands ▾



Vertalen ▾



Nieuws

Droomdekentjes voor kinderen in en uit oorlogsgebieden

Het zal je maar gebeuren...

De afgelopen dagen kregen we al veel mails van maaksters en ook hulporganisaties met de vraag of wij hulp aan kinderen in de Oekraïne kunnen bieden bijvoorbeeld met de Droomdekentjes. Heel attent en zeer gewaardeerd.

We hebben daar een plan voor en dit is onze aanpak;

Allereerst vinden wij het belangrijk om **ALLE** kinderen die uit oorlogsgebieden naar Nederland komen, te ondersteunen. Of dat nu de Oekraïne is, maar ook Afghanistan en Syrië; Kinderen zouden geen oorlog hoeven meemaken, angstig te zijn, verlies moeten mee maken of moeten vluchten.

Voor de **kinderen die in Nederlandse opvang** situaties terecht komen willen we graag Droomdekens beschikbaar maken. Daarvoor is het belangrijk dat de mensen die voor deze kinderen zorgen ons weten te vinden. Daar zijn we nu druk mee bezig.

Daarnaast hebben we enkele **betrouwbare contacten die zelf aan de grens van Polen en Oekraïne hulp bieden aan de vluchtelingen daar**. We hebben helaas geen miljoen Droomdekens maar weten dat elke deken een verschil kan maken. Wij zorgen er op dit moment al voor dat er honderden dekens met een bijzondere brief erbij naar deze gebieden gaan.



Nederlands



Nederlands ▾



Vertalen ▾



Dit kun jij doen!

1. Contact maken met een **kindcoördinator** van een COA en dit contact doorspelen naar Evert-Jan van Zandvoort (evert@regenboogboom.nl)
2. Ken je zelf vluchtelingengezinnen, of mensen die een gezin hebben opgevangen, Breng deze mensen dan op de hoogte van de mogelijkheid van Droomdekentjes. Zij kunnen zelf een droomdekentje uitzoeken op de website

Het bereiken van de kinderen in de Asielzoekerscentra doen we via de **Kindcoördinatoren** bij de verschillende COA's (Centraal Orgaan Asielzoekers) in Nederland. Alle kinderen willen we in staat stellen om zelf een Droomdekentje te mogen uitkiezen. Kiezen geeft het gevoel van controle en juist dat is zo belangrijk als je alles kwijt bent. Vandaar dat we als organisatie deze route kiezen. Onze Droomdekentjes krijgen een speciale kaart in verschillende talen (hieronder in het Oekraïens en Pools) zodat de kinderen zoveel mogelijk kunnen lezen hoe zij hun een veilige plek kunnen creëren.



Dit is de kaart met de brief in het oekraiens en de lengte van de deken.
 Aan de andere kant diezelfde brief in het pools en in het engels.
 Alles is erop gericht om kinderen het gevoel te geven dat ze belangrijk, geliefd
 en bijzonder zijn en dat ze dat nooit mogen vergeten.



Volg je ons al op de socials?

De Regenboogboom en de droomdekentjes zijn actief op een aantal social media.
 Op Instagram kun je ons vinden onder @deregenboogboom



Nederlands



Nederlands



Vertalen

Ken jij een vrijwilliger van de Regenboogboom of Droomdekentjes die nog geen nieuwsbrief ontvangt of ontvang jij een nieuwsbrief tweemaal? Stuur dan een e-mail naar info@regenboogboom.nl en wij zullen het z.s.m. oplossen. *Deze nieuwsbrief mag je ook gerust doorsturen naar een collega-droomdekenmaakster. Copyright © 2020 De Regenboogboom, All rights reserved.*

Deze e-mail is verzonden naar <<E-mailadres>>

[waarom heb ik dit gekregen?](#) [uitschrijven van deze lijst](#) [update abonnementsvoorkeuren](#)

stichting de Regenboogboom · Lange Brinkweg 77 · Soest, 3764 AB · Nederland

